

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <http://hoiaihuubienhoatx.org>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài tham khảo lịch sử **ĐI TÌM CON CHÁU THUYỀN NHÂN 849 NĂM VỀ TRƯỚC** của **Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ** đóng góp trên diễn đàn. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời quý vị thưởng lãm.

Trân trọng.

ĐI TÌM CON CHÁU THUYỀN NHÂN 849 NĂM TRƯỚC **Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ**

Dưới đây là phần tôi thuật theo **Tộc Phả Lý Hoa Sơn**:

Niên hiệu Kiến Trung thứ nhì đời vua Thái Tông nhà Trần (Dương Lịch 1226, Bính Tuất), lo sợ bị thái sư Trần Thủ Độ hãm hại, vì vị thế trọng yếu của mình: là con vua Anh Tông, em vua Cao Tông, chú vua Huệ Tông, và là một thân vương duy nhất nắm quyền hành, chức tước cực phẩm như Thái Sư Thượng Trụ Quốc, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Tư, Thượng Thư Tả Bộc Xạ, Lĩnh Đại Đô Đốc, Kiến Bình Vương Lý Long Tường âm thầm cùng Bình Hải Công Lý Quang Bất, từ căn cứ Đồn Sơn về Kinh Bắc, lạy ở lăng miếu Đình Bảng. Lại đến Thái Miếu mang bài vị, các tế khí ra trấn Đồn Sơn, rồi đem hết tông tộc hơn 6 nghìn người, xuống hạm đội ra đi.

Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, thì gặp bão. Hạm đội phải ngừng lại một đảo (Đài Loan?) rồi tiếp tục lên đường. Một trong các con của vương là thế tử Lý Đăng Hiền cùng vợ con ở lại đảo.

Hạm đội lênh đênh trên biển một thời gian, thì tấp vào cửa Phú Lương Giang, quận Khang Linh (Ong Jin-Gun) tỉnh Hoàng Hải (Hwang-hac)

thuộc Bắc Đại Hàn (Cao Ly). Nơi hạm đội tấp vào, dân chúng gọi là “Nak-nac-wac” có nghĩa là “Bến của khách phương xa có đồ thờ cúng”.

Theo gia phả của con cháu vương thì:

Đêm hôm trước, vua Cao Tông (Kojong) của Cao Ly mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lại đậu ở bờ Tây Hải. Tỉnh lại, vua sai người tới đó tìm kiếm, thì gặp hạm đội của Kiến Bình Vương.

Kiến Bình Vương được bệ kiến. Vương dùng bút đàm với vua Cao Tông và các đại thần Cao Ly. Triều đình Cao Tông đối xử với Vương rất tốt, chu cấp lương thực. Cho làm nhà ở Ung Tân Phủ Nam Trấn Sơn (Chin-sang). Thế là mấy nghìn người Việt trở thành thuyền nhân kiều ngụ tại Cao Ly.

Kiến Bình Vương Lý Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc bắt đầu cuộc sống mới. Họ trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi làm kế sinh nhai.

Vương mở trường dạy học: thi phú, lễ nhạc, tế tự, binh pháp, võ thuật. Vương soạn sách Học Vấn Giảng Hậu. Vì học trò đông, Vương cho xây Độc Thư Đường, Giảng Võ Đường. Đệ tử của Vương lúc nào cũng trên nghìn người.

Tháng 7 năm Quý Sửu (1253) đời vua Cao Tông năm thứ 40, quân Mông Cổ xâm lăng Cao Ly, vượt Hồn Đông Giang, chiếm Tây Hải, phá An Giang Tây Thành.

Về mặt thủy, Mông Cổ chiếm các đảo Đại Thanh, Tiểu Thanh, Sáng Lân, rồi tiến chiếm Tây Đô (Giang Hoa). Thủ đô Cao Ly bị đe dọa. Các tướng sĩ hầu hết bị tử trận.

Thấy tình hình Cao Ly nguy ngập, Kiến Bình Vương Lý Long Tường đến gặp Thái Úy (tướng tổng chỉ huy quân đội) là Vi Hiến Khoan, cố vấn cho ông về binh pháp Đại Việt. Dích thân vương cỡi bạch mã chỉ huy cuộc giữ thành: đắp thành cao lên, đào hào đặt chông quanh thành.

Trong thành đào giếng để có nước uống, tích trữ lương thảo. Vương đem tất cả binh pháp Đại Việt trong những lần đánh Tống, bình Chiêm ra giúp Cao Ly.

Đánh nhau suốt 5 tháng, quân Nguyên bị tuyệt lương thảo, bị chặn đường rút lui, xin hàng (6).

Tết năm ấy, toàn Cao Ly mừng chiến thắng. Triều đình khen ngợi Lý Long Tường, lấy tên ngọn núi Hoa Sơn, phong cho Vương làm Hoa Sơn Tướng Quân. Lại cho đổi tên ngọn núi nơi vương cư ngụ là Hoa Sơn. (7). Nhà vua sai dựng bia ghi công Vương trên núi Hoa Sơn, đích thân vua viết ba chữ *Thụ Hàng Môn* (cửa tiếp thụ giặc đầu hàng).

Cho đến nay, sau 746 năm, trải biết bao nhiêu mưa nắng, thăng trầm; tấm bia ấy vẫn trơ gan cùng cùng tuế nguyệt, nhắc nhở du khách nhớ huân công của một Việt Kiều trên Hàn Quốc.

Trong dịp thăm Hoa Sơn năm 1981, tôi xin người đại diện tộc Lý cho phép được mượn thợ khắc vào một phiến đá bài thơ cổ phong bằng chữ Trung Quốc (Hán, Nho), đặt cạnh tấm bia trên, gọi là chút lòng của người sau, tế người trước. Xin phiên âm như sau:

Điều Kiến Bình Vương

*Phúc tại Tiêu Sơn lĩnh,
Thất đại bên Bắc Cao,
Bình Mông danh vạn đại,
Tử tôn giai phong hầu.
Học phong nhân bất cập.
Vọng quốc hồn phiêu phiêu,
Kim tải quá bát bách,
Hà thời quy cố hương?*

(Ngài là người họ Lý, được hưởng phúc tại ngọn núi Tiêu Sơn. Kể từ vua Lý Thái Tổ tới ngài là đời thứ Bảy, phải bốn tẩu đến xứ Bắc Cao Ly.

Nhờ chiến công đánh Mông Cổ, mà con cháu ngài đều được phong hầu. Ngoài ra, ngài là người đem học phong tới Cao Ly, công đức ấy không ai sánh kịp. Thế nhưng, trải trên tám trăm năm, hồn ngài lúc nào cũng phiêu phưởng, không biết bao giờ được về cố hương?).

Ngày nay trên ngọn đồi Julbang thuộc xã Đỗ Môn (Tô-mơ-ki) cách núi Hoa Sơn 10 cây số về phía Tây còn lẫm mẫm mộ ngài và con, cháu cho đến ba đời. Trên Quảng Đại Sơn có Vọng Quốc Đền, nơi cuối đời ngài thường lên đó, ngày ngày nhìn về phương Nam, ôm mặt khóc, tưởng nhớ cố quốc.

Mỏm đá mà ngài đặt chân đầu tiên lên bờ biển Cao Ly, được gọi là *Việt Thanh Nham*, tức đá xa nhìn vết tên Việt.

Trên Hoa Sơn còn rất nhiều di tích kỷ niệm huân nghiệp của Vương. Khi đến Hoa Sơn hành hương, thay vì chào nhau, du khách được hướng dẫn viên du lịch dạy nói: “*Hữu khách, Hữu khách, kỳ bạch mã.*” nghĩa “*Có người khách cỡi ngựa trắng*”, tức Lý Long Tường.

Tổng thống Lý Thừa Vãn là hậu duệ đời thứ 25 của Kiến Bình Vương Lý Long Tường. Kiến Bình Vương là con thứ 6 của vua Lý Anh Tông. Người cùng tông tộc sang Cao Ly vào đầu thế kỷ thứ XIII vì quốc nạn.